

*Eerste lezing: Jesaja 49,14-15*

*Tweede lezing: 1 Kor. 4, 1 - 5*

*Evangelielezing: Matteüs 6,24-34*

**1)** Beste parochianen, beste vrienden, het is altijd goed om een toespraak, een les, een overweging, rustig en inleidend te beginnen. Op die manier open je de mensen langzaam voor hetgeen wat je eigenlijk wilt vertellen. Om die reden maakt Jezus ook dikwijls gebruik van mooie parabellen en beelden, om de mensen nieuwsgierig te maken, te beroeren en vervolgens iets uit te leggen.

Van deze methode maakte Jezus echter niet altijd gebruik, soms is Hij kort en krachtig, confronterend, en draait Hij er geen doekjes omheen. Bijvoorbeeld vandaag. Jezus richt zich tot de omstandigers – tot u, tot jullie - en zegt direct: *"Niemand kan twee heren dienen: Hij zal de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen én de mammon."*

**2)** En iedereen begint zich achter de oren te krabben en een beetje weg te kijken, of achter een ander te verschuilen: *'Als Hij nu maar niet aan mij vraagt wie ik dien, want dan komt Hij vast weer met zo'n moeilijke vervolgvraag die ik niet kan beantwoorden.'* U weet wel, zoals die arme, rijke jongeling, die aan Jezus vraagt hoe hij in de hemel kan komen. Jezus kijkt de jongman mild en liefdevol aan en antwoordt: *"Ga verkopen wat je hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel."* De rijke jongeling wordt stil, keert om en loopt verdrietig weg, want hij wil dit wel, zo graag, maar het lukt hem gewoon niet.

**3)** Ik wil deze twee verwante verhalen samennemen en aan u voorleggen. U zit hier in een kerk, u heeft zich verzameld aan de voeten van de Heer, u ontvangt Zijn Woord en Brood zoals al die mensen tweeduizend jaar geleden: nieuwsgierig, hoopvol, verlangend en vol van geloof, of twijfelend, worstelend, ongeïnspireerd en leeg. Jezus stelt u vandaag de vraag: *"Wie dient u?"*. Het feit dat u op zondag in de kerk zit, pleit u niet vrij voor deze vraag. Sterker nog, juist in de nabijheid van de Heer kan onze twijfel scherp zijn. Omdat Hij ons ten diepste kent en uitdaagt.

*"Wie dient u?"* Het is niet eenvoudig om deze directe vraag, direct te beantwoorden. Sommigen onder ons zullen door verdriet en pijn geslagen zijn, en twijfelen. Jesaja omschrijft deze ervaring al, het is van alle tijden: *"De Heer heeft mij verlaten, mijn God heeft mij vergeten."* Zelfs Jezus moet aan het kruis deze ervaring van godverlatenheid doorstaan: *"Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?"*. Soms keren we ons door deze ervaring juist naar God toe, als Job volhardend, maar soms keren we ons juist teleurgesteld en bitter van Hem af. Dit is zelfs mogelijk als je elke zondag in de kerk zit. Tot wie of wat richten wij ons dan, om aan de ontstane leegte weer invulling te geven?

*"Wie dient u?"* Sommigen onder ons zullen vanuit trouw en goede gewoonte hier aanwezig zijn, maar het vele nieuws over de zonde in de kerk, over het falen van onze mensen laat zich voelen en drijft ons misschien wel weg van deze gemeenschap, deze kerk. Ook al is dit misschien stil in het hart. Tot wie of wat richten wij ons dan, om aan de ontstane leegte weer invulling te geven?

*"Wie dient u?"* Laten wij er niet omheen draaien, wij leven in een wereld en cultuur waar de mammon heerst; geld, luxe en decadentie. Zo simpel ligt het nu eenmaal. Wij realiseren ons dit vaak niet eens meer. Als u wat ouder bent, dan heeft u de maatschappij heel snel zien veranderen en verharderen, als je wat jonger bent, dan weet je niet beter.

In dit licht bezien lijkt Jezus' vraag eigenlijk niet zo eerlijk, want wij zijn nauwelijks in staat het goede antwoord te geven en te leven: hoe kunnen wij, klein en broos als wij zijn, nu de verleidingen van de wereld waarin wij geboren en getogen zijn weerstaan? Hoe kunnen wij ons nu voortdurend en volledig richten tot God en Hem dienen? Waar is Hij dan? Wie is Hij dan? Waarom is er zoveel honger, geweld en verdriet als er een goede, liefdevolle Schepper achter onze werkelijkheid schuilt?

De twijfel is groot in onze cultuur, in onze generatie, velen hebben God de rug toegekeerd of Hem zelfs nooit gekend. Tot wie of wat richten wij ons dan, om aan de ontstane leegte weer invulling te geven?

**4)** Het lijkt van alle tijden te zijn dat de mammon het alternatief is. In Jezus' dagen was dit al het geval, kunt u zich voorstellen in onze dagen? Maar de mammon is meer dan dan geld, luxe en decadentie. Eigenlijk zijn dit slechts symptomen van een diepere spirituele ontworteling, namelijk enkel bezorgd zijn om het tijdelijke en het vergankelijke. Deze levenshouding staat in direct conflict met Jezus' boodschap over het eeuwige en onvergankelijke Koninkrijk van God, dat ons allen wacht en waar wij nu reeds, samen, iets van gestalte aan kunnen geven. Maar daar moeten we wel ons best voor doen, daarvoor moeten we met vertrouwen hoog inzetten.

Daarom zegt Jezus vandaag: *"Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet méér dan het voedsel en het lichaam niet méér dan de kleding?"*

Deze woorden moeten niet verkeerd verstaan worden. Jezus vraagt niet van ons wereldvreemd te worden. Het is geen ontkenning van onze aardse zorgen. Hij verlangt niet van ons dat we dromerig en gebeden prevelend de werkelijkheid ontkennen. Maar tegen de krachtige lokroep van de mammon in, waarmee zo eenvoudig de ervaring van leegte kortstondig gevuld kan worden, laat Jezus een krachtig tegenwoord horen. Hij probeert te voorkomen dat wij ons door de aarde laten verzadigen, maar dat wij ons juist blijven laven aan de hemelse belofte.

**5)** De Heer kent ons ten diepste, en daagt ons uit. Maar Hij weet ook hoe moeilijk het is. Het is niet zonder reden dat Hij mild en liefdevol naar de rijke jongeling kijkt als deze van Hem wegloupt. Jezus klinkt vandaag streng en direct, maar voortdurend keren deze woorden terug: wees niet bezorgd. De hemelse Vader is jullie niet vergeten. Hij heeft jullie liefdevol geschapen. Hij heeft jullie zien opgroeien. Hij weet wat jullie nodig hebben. Hij ziet dat jullie je best doen, in deze moeilijke tijd, in deze moeilijke wereld. Hij weet dat je het zo graag wilt, maar soms lukt het gewoon niet.

Wees niet bezorgd, want de dag nadert dat de Heer ons verborgen verlangen zichtbaar zal maken. Met de woorden van Paulus:

*"Hij zal wat in het duister verborgen is,  
aan het licht brengen,  
en openbaar maken wat er in de harten omgaat.  
Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt."*

En tot die dag...blijven we het proberen.

Amen.